



## Nyhedsbrev fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening Oktober 2024

### Kære Medlemmer

Så passerede vi årsdagen for den 7. oktober 2023 og dermed også ét helt år med folkemordet i Gaza, hvor knap 45.000 palæstinensere er dræbt og 2 millioner er på flugt – primært internt. Nu er der stort set kun murbrokker tilbage, samt en Vestbred, der dels oplever massive udvidelser af bosættelser og dels intense angreb fra både bosættere og den israelske besættelsehær.

Israel valgte for snart en måned siden at udvide krigen til Libanon. Den længe forventede respons fra Iran kom den 1. oktober i form af et relativt stort angreb på militære anlæg i Israel, som forvoldt omfattende skader, der ifølge Jerusalem Post beløber sig til et sted mellem 40 og 53 millioner US dollars. Netanyahu svor, at Israel vil slå tilbage mod Iran. Siden har hele verden holdt vejret og spekuleret i, hvad en sådan gengældelse vil bestå af.

I weekenden kom det israelske ”modsvar”. Og det viste sig at være ”symbolsk” og ”lavmælt”, ifølge israelske-, amerikanske- og Mellemøsteksperter.

*Hvad betyder det?*

Mange ting;

1) *Strategisk i Mellemøsten*; et kæmpe slag for Israel. Et Mellemøsten, som gennem årtier er skruet sammen på en måde, hvor det på ingen måde er ”tilladt” at vise svaghed, så har Israel vist sig at være et svækket land både militært og politisk. For ingen er længere i tvivl om at på trods af de seneste ugers trusler om bål og brand mod Iran, så er det tilsyneladende lykkedes USA at sætte Netanyahu og Israel på plads mhp. IKKE at skulle foretage et storstilet angreb mod Iran, der siden ville blive besvaret med et omfattende iransk angreb på Israel, der måske ville ende med, at USA skulle være tvunget til at gå i krig mod Iran, for Israels skyld. For det har været Netanyahus dagsorden og strategi i mange år og særligt de seneste måneder. Israel fremstår dermed afskrækket for første gang i dets historie.

2) Internt i Israel: det har skabt voldsomme reaktioner i Israel – fra modstandere og ikke mindst tilhængere af Netanyahu og den fascistiske koalition, han står i spidsen for. For stort set ingen i Israel er ”tilfreds” eller finder angrebet mod Iran som ”passende” i kølvandet på det iranske missilangreb den 1. oktober og siden de utallige israelske trusler om at hævne sig ved at rette et stort og omfattende angreb mod Iran.

... For blot at nævne et par punkter/eksempler på reaktionerne i kølvandet på det israelske angreb mod Iran natten mellem fredag og lørdag (den 25./26. oktober 2024).

I løbet af oktober måned angriber Israel FN flere gang i det sydlige Libanon. Helt bevidst og som vanligt helt uden at blinke – trods omfattende fordømmelser verden over, senest fra EU. Netanyahus svar: FN kan blot gøre som de får besked på: pak sammen.

Det er værd at bemærke, at Israel er blevet mødt med fordømmelser en masse igennem hele dets eksistens og er som sådan relativt immun overfor internationale fordømmelser – og Netanyahu er ligeså, fuldstændig immun. Det giver anledning til undring over, hvorfor verdenssamfundet ikke træder alvorligt i karakter og møder Israel med væsentligt mere end fordømmelser såsom økonomiske sanktioner ift. handel.

Mens verdens opmærksomhed har været rettet mod Israels angreb på FN, har Israel skruet helt op for folkemordet i Gaza til et niveau, man ikke kan begribe, finder sted. Der er intet nødhjælp kommet ind siden den 1. oktober i Nordgaza. Folk beordres til at evakuere endnu engang, men mødes af soldater, der skyder på de flygtende og forhindrer enhver hjælp i at komme til undsætning. De der bliver, de bombes.

En skole, klargjort til poliovaccine til børn, bombes. Natten til den 14. oktober bombes en teltlejr ved Al-Aqsa hospitalet og der går ild i lejren, hvor flere hele familier brænder ihjel. Målet står efterhånden helt klart: en total udrensning og fordrivelse af palæstinenserne i hhv. Gaza og på Vestbredden.

I den israelske avis Haaretz siger ledende officerer fra den israelske besættelseshær, at ”*regeringen skubber en gidselaftale til siden, mens den øjner en annektering af Gaza*” (Haaretz, 13.10.24). Men eftersom Israel nu gennem mere end et år har nægtet journalister adgang til Gaza og vores presse vægrer sig ved at benytte lokale palæstinensiske journalister, er det ikke nyheder herhjemme.

Fire store israelske menneskerettighedsorganisationer (B'Tselem, Gisha, Yesh Din og Physicians for Human Rights Israel) er netop gået ud med en meget klar påmindelse til det internationale samfund om pligten til at handle for at forhindre ”*de forbrydelser, der begås i form af udsultning og tvangsforflytning (...) ved brug af alle midler til rådighed, det værende sig international lov, diplomatiske og økonomiske.*” Og de fire organisationer sætter ekstra streg under med advarslen om, at: ”*Det internationale samfund vil være medskyldige, såfremt Israel tvangsforflytter befolkningen i det nordlige Gaza.*”

Der er således intet hverken tilfældigt eller utilsigtet over Israels angreb mod FN i det sydlige Libanon. Det er desværre en ganske bevidst, kynisk og efterhånden genkendelig strategi fra israelsk side, hvor verden afledes af endnu en rød linje, der overtrædes – og denne gang vores egne soldater. Dermed banes vejen for uset og uhindret at gennemføre planen om, at rydde Nordgaza og gøre klar til annektering: ”*The Generals Plan (eller Eiland planen, opkaldt efter den Major General, der leder operationen i Nordgaza)*” (Times of Israel, 22.9.24).

Vi vil endnu engang takke vores medlemmer for jeres støtte. Vi oplever fortsat en enorm interesse i og behov for information, og kan i skrivende stund konstatere, at det indtil videre har dannet grundlag for intet mindre end 119 oplæg/foredrag/debatter over hele landet samt - og ikke mindst - over 500 interviews med skole/gymnasielever siden oktober sidste år. Dertil kommer de hundredvis af interviews i både læste, hørte og sete medier.

Om end det er et kæmpe og meget tidskrævende arbejde, er det også en absolut grundsten i vores virke, og vi oplever at blive mødt med stor respekt og ikke mindst stor imødekommenhed.

Intet af denne intensiverede frivillige indsats ville, og vil, kunne lade gøre uden jeres essentielle og endda gavmilde støtte og opbakning. TAK!

På vegne af bestyrelsen  
*Vibeke Genefke*

### **Dansk Palæstinensisk Venskabsforening er bo- og arveafgiftsfri**

Foreningen er nu bo- og arveafgiftsfri. Vi kan glædeligt orientere om at Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har søgt om og er blevet godkendt af SKAT til at modtage arv og bidrag, som kan testamenteres til foreningen uden, at der skal betales boafgift og det vil sige også arveafgift.

### **Kommentar i Jyllands Posten**

Foreningens formand, Fathi El-Abed, havde følgende kommentar i Jyllands Posten mandag den 7. oktober, der markerede et års dagen for det igangværende folkemord:

*Måske er det først nu, verdenssamfundet er ved at fatte, hvad der sker, hvis man svigter et helt folk*

*Af Fathi El-Abed, Formand - Dansk Palæstinensisk Venskabsforening*

Hvordan går man fra en "normal hverdag" fredag den 6. oktober 2023, hvor min største hovedpine var, om jeg skulle spise Irma-tun på et stykke sønderjysk rugbrød sidst på eftermiddagen eller først om aften til aftensmaden? Hvordan kunne planer til weekenden lørdag den 7. og søndag den 8. oktober om golf, fest, middag og sommerhus ende med at blive den værste dag i ens liv og begyndelsen på det værste, kedeligst og mest travle år i ens liv? For intet har været "normalt" det seneste års tid. Palæstina er forandret. Mellemøsten er forandret.

Og verden ligeså.

Hvordan kunne den 7. oktober sidste år betyde så meget for, hvordan så mange lige pludselig ønskede at fratage en, undertegnede, retten, ønsket og virkeligheden at være dansker først og fremmest? Jeg mener at have oplevet mange perioder gennem de seneste over 25 år, hvor presset, ubehageligheder og de ihærdige forsøg på intimidering har været en del af "hverdagen". Men intet har end været i nærheden af de første timer om morgenen den 7. oktober og siden.

Ja, verden er for alvor forandret.

Men hundredtusinder af menneskers liv i det besatte Palæstina er forandret - for altid.

Måske blev de "heldige" sprængt i stump og stykker. For de "uheldige" er de over to millioner, der de seneste over 15 år har været spærret inde i deres eget lille område - faktisk på størrelse med vores Langeland - og som det seneste år er blevet jaget rundt som kvæg og frarøvet alt og enhver form for et liv i nærmeste fremtid.

I så mange år var de blevet glemt af hele verden og siden presset op i et hjørne til endnu mere desperation og fortvivlelse. Fra de første timer den forfærdelige morgen den 7. oktober sidste år har det handlet om alt andet, end hvad netop et folk blev "presset til" - igen af desperation og håbløshed.

Fra de første timer den surrealistiske morgen har det handlet om, hvordan et helt folk - ikke mindst danskere med den baggrund - skulle stilles til regnskab for noget, som skete flere tusinder af kilometer fra Danmark. Hvordan kunne en desperat handling fra et yderst presset folk, som har været glemt af hele verden, ende med at handle om »drab på jøder«, »den største forbrydelse siden Holocaust«, »en terroraktion, der har til hensigt at udslutte Israel« og andre farverige ytringer og udmeldinger fra uansvarlige politikere, journalister, medier og "meningsdannere"? Det mest skræmmende ved de seneste 365 dage er, at vores klassiske danske evne til at reflektere over, hvad der finder sted herhjemme og i den store verden - særligt ulykker og ubehagelige ting - udeblev fra de første timer den skæbnesvangre morgen den 7. oktober sidste år.

Jeg gør mig ikke - og har bestemt aldrig gjort - en illusion om, at der på nogen måde kunne skabes nogenlunde "forståelse" for et helt folks ønske om frihed uden den vanlige dæmonisering, tilsvining og den automatisk - og faktisk irrelevante - kobling til islam og muslimer.

Hvordan kan et land få ubegrænset ret til »at forsvare sig selv« uden tanke på de vidtrækkende og faktisk apokalyptiske konsekvenser, både de kort- og langsigtede af slagsen. Jeg frygter, at verden først nu er ved at indse, hvor meget den har svigtet palæstinenserne - og faktisk israelerne - ved netop ikke at gøre noget som helst for at løse den ulykkelige konflikt på en måde, som er til fordel for begge folk.

Måske er verdenssamfundet først nu ved at indse, hvor galt det kan gå ved at lade som ingenting og ved at gøre intet. Før det er for sent. Sådan som verdenssamfundet har gjort hver eneste gang de seneste over 100 år. Det er også nemt for ikke så få at være bagkloge, når det betyder, at freden er længere væk end nogensinde i begge folks historie.

Måske blev de ”heldige” sprængt i stump og stykker. For de ”uheldige” er de over to millioner, der de seneste over 15 år har været spærret inde i deres eget lille område.

### **Vi kunne ikke gøre det uden jer!**

Vores foreningsarbejde, der har til formål at oplyse om Palæstina, forudsættes af jeres støtte både solidarisk og økonomisk, så det påskønner vi i høj grad og vil gerne sige stort tak for. Jeres økonomiske gavmildhed skaber grobund for vores arbejde for palæstinenserne rettigheder og et frit Palæstina. Derfor håber vi også enormt meget på, at I vil fortsætte som medlemmer og huske jeres årlige betaling.

Betalingsoplysninger finder I på [foreningens hjemmeside](#), eller nedenfor i dette nyhedsbrev.

Tak for jeres uvurderlig indsats, støtte og opbakning!

### **Vi beklager**

Har du sendt os en e-mail på [danpal@danpal.dk](mailto:danpal@danpal.dk) de seneste uger og/eller måneder med f.eks. spørgsmål, et forslag eller bestilling af plakaten Visit Palestine og/eller fra vores webshop (ikke ret meget tilbage her), så skal vi beklage, at du måske er blandt de mange, som enten intet har hørt fra os eller ikke har fået din bestilling.

Det skyldes to ting; 1) vores hjemmeside og e-mail er blevet hacket/forsøgt hacket adskillige gange det seneste års tid. 2) De enorme mængder af henvendelser med hundredvis af e-mails og ønsker om medlemskaber, hver eneste uge siden oktober, har skabt et overvældende pres på vores e-mail system, hvor mange henvendelser endte i ”spam-indbakken” og siden forsvundet.

Det beklager vi, naturligvis.

Vi opfordrer vores medlemmer, eller jer som er interesserede i at blive medlemmer, til at prøve igen og vi håber at kunne besvare henvendelserne og/eller at levere de bestilte tilbageværende produkter – særligt ”Visit Palestine” plakaten. Ellers vil vi melde tilbage så hurtigt som muligt.

Tak for alles forståelse.

Læs [her](#) om, hvilke varer er for tiden mulige at bestille.

### **Har du betalt dit kontingent?**

Vi har brug for din støtte for at kunne fortsætte foreningens vigtige oplysningsarbejde.

Foreningen kører på frivillig basis, så alle indkomne midler går ubeskåret til den palæstinensiske sags tjeneste.

Medlemskab koster kun 150kr. pr. år. For pensionister, arbejdsledige og unge under uddannelse er kontingentet kun 100 kr. pr. år.

Beløbet kan indsættes på giro 931-8119 eller overføres via netbank til:

Reg. nr.: 0268

Kontonr.: 000 931 8119

Du kan også benytte Mobilepay nr. 65841 til alle former for overførsler og indbetalinger til foreningen.

Kontakt os på tlf. nr.: 35 35 48 68 eller på e-mail: danpal@danpal.dk for yderligere information

Ønsker du at melde/afmelde nyhedsbrevet?

Find **meld/afmeld** knappen på hjemmesiden (under Medlemskab af DPV). Afmelding sker herefter automatisk.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Danish Palestinian Friendship Association | الدنماركية الفلسطينية الصداقة جمعية

Dronningensgade 14 | DK-1420 København K, Denmark | Tel. +45 35 35 48 68

E-mail: danpal@danpal.dk | Websites: www.danpal.dk