



## Nyhedsbrev fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening Juni 2023

### Kære medlem

Sikke den danske sommer har ramt landet med både høj varme og hyggelig stemning i gader og stræder. Derfor skal I heller ikke snydes for sommerens nyhedsbrev, for hvad egner sig bedre til strandlæsning end DPV's nyhedsbrev?

Først vil vi rette opmærksomhed på fiskeskibet, som er sunken ude for den græske kyst den 15. juni, hvor det formodes at op mod 650 mennesker er druknet. Fiskeskibet var fyldt med 750 mennesker. I begyndelsen af juni kom FN med en udmelding om at lidt over 1000 mennesker var druknet i Middelhavet i 2023 indtil videre. Nu er det tal næsten fordoblet. Sikke en tragedie, vores tanker og dybeste medfølelse går til alle de efterladte.

Dertil mener vi på det kraftigste, at det lægger op til debat og dialog om, hvordan EU, herunder den danske regering, fremadrettet håndterer mennesker på flugt.

Vi ser ligeledes, netop i disse dage, hvordan 970 mennesker, herunder 424 børn, står foran at blive tvangsfjernet fra deres hjem i den palæstinensiske hovedstad Al-Quds/Østjerusalem. En massiv etnisk udrensning af den israelske apartheidstat, mens hele verden – USA og EU – ser tavst på. Tallene har FN's kontor for Koordination af Humanitære Affærer (OCHA) anslået, hvortil de konkluderer en stor risiko for at familierne om lidt bliver etnisk udrenset af besættelseshæren. Vi frygter at en sådan tragedie kan medføre flere drab på palæstinensere. Der er allerede 164 døde i 2023 indtil videre.

### *Nakba 2023*

Den 15. maj 2023 var samtidig 75-året for Apartheidstatens voldelige, blodige og ulovlige oprettelse. For fem år siden, i 2018, bragte Politiken en kronik af DPV's formand Fathi El-Abed, som du kan læse ved at klikke [her](#).

Den 12. maj 2023 havde DPV's formand følgende åbne brev i Weekendavisen rettet til Martin Krasnik, chefredaktøren for selvsamme avis:

### **“Bryd tavsheden, Krasnik!**

Chefredaktøren burde slutte sig til de jødiske stemmer, der bekæmper Israels apartheid-system.

Af, Fathi El-Abed, formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening

I kølvandet på dannelsen af den fascistiske koalition i Israel med premierminister Benjamin Netanyahu i spidsen – og i særdeleshed efter de massive protester mod denne naturstridige og menneskefjendtlige regering – har Martin Krasnik markeret sig i medierne.

Det startede med den berygtede optræden i Genstart på DRs P1 i januar, hvor han havde det svært med det hele. Decideret mundlam var han imidlertid ikke, da han nærmest overgik sig selv ved at betegne sig ikke blot som zionist, men »superzionist«. Hvad det så end er.

Krasnik gjorde det igen i marts i Deadline i et interview, hvor han uimodsagt tilkendegav sin usammenhængende og uforbeholdne støtte til Israel. Her fik han ellers serveret på et sølvfad en enestående og historisk chance for at distancere sig fra det, Israel har udviklet sig til. Men også til at være klar og tydelig i sin mening om besættelsen og de uhyrligheder, som et helt folk udsættes for i det besatte Palæstina.

Krasnik fik også en gylden chance for en gang for alle at erkende, hvor grueligt fejl han har taget gennem årene. I det hele taget havde han alle tænkelige muligheder for at træffe en modig beslutning og erkende, at han og mange andre i alt for længe har haft et forvrænget billede af Israel. Men også den chance valgte han at forpasse. Enten af stædighed eller frygt for at erkende det fejlagtige, mytiske og stærkt manipulerende billede af Israel, som han har insisteret på at klynge sig til. Ved Krasnik overhovedet, hvad det indebærer og har af betydning at være »superzionist«? Det strider mod den søde musik, han gennem tiden og særligt de seneste år har besunget om fred, modstand mod besættelsen og bosættelserne. For ærligt talt: Det klinger altså hult, når man på den ene side snakker om fred og på den anden side erklærer sig som superzionist med alt, hvad denne betegnelse indebærer af smerte.

Zionismen har således ført til massive forbrydelser mod palæstinenserne i snart 100 år. Særligt i år, hvor palæstinenserne markerer de smertelige 75 år for deres fordrivelse og skabelsen af Israel på ruinerne af deres hjem, land, historie, kultur og rettigheder.

Besættelsen, bosættelserne og undertrykkelsen af palæstinenserne, har Krasnik ved adskillige lejligheder erklæret sig som modstander af. Men hvad hjælper det at lyde diplomatisk og sympatisk, når man samtidig er stor tilhænger af en ideologi, som netop er årsagen til alt, hvad palæstinenserne har været udsat for i mere end 80 år?

Det giver ikke mening. Medmindre Krasniks fredselskende holdninger er et udtryk for opportuniste. Alt andet ville være det rene selvmord for en toneangivende journalist som ham. I lyset af de kaotiske forhold og den frembrusende nationalreligiøse fascisme, der tegner det herskende apartheid-regime i Tel Aviv, har han efterhånden kun én mulighed: at bryde tavsheden.

Krasnik kan om nogen gøre en forskel, så her er en opfordring: Slut dig til de fantastiske og modige jødiske stemmer i USA, Israel og Europa, ja selv her i vores dejlige Danmark, som alle gør en enestående indsats for at bekæmpe apartheid-systemet!

Et system, der i årtier har forsøgt at knække palæstinenserne og frataget dem stort set alt, og som skridt for skridt er ved at udslette det Israel, som Krasnik så ihærdigt forsøger at tegne et skønt maleri af.

Det er tid til at bryde tavsheden, Martin, tid til at forkaste zionismen, denne racistiske ideologi, og de ulykker, den har bragt med sig for især jødedommen. Akkurat som islamismen har skadet islam.”

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

*Bestyrelsen – DPV*

## **Den forbudte plakat**

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har fået fat i den ikoniske ”Visit Palestine” plakat, som siden midten af 1990’erne er blevet solgt flere steder i det besatte Palæstina, i særdeleshed i Al-Quds. I dag sælges den så længe besættelsessoldaterne ikke ser det. For ca. halvandet år siden forbød apartheidregimet i Tel Aviv nemlig den originale smukke og politiske plakat i den palæstinensiske hovedstad Al-Quds/Østjerusalem.

Dette med en bevæggrund om at den er en trussel mod den zionistiske propaganda om, at Palæstina aldrig har eksisteret. Den påståede trussel består i at Plakaten er fra 1936 og illustreret af den jødiskfødte østriger Franz Krausz for *Aron Advertising* på vegne af turistbureauet *The Tourist Development of Palestine*. Altså en plakat som havde til formål at påvirke zionister til at immigrere til Palæstina.

Til trods for datidens formål er plakaten gået hen og blevet et ikonisk symbol på den palæstinensiske frihedskamp. Den påviser nemlig Palæstinas eksistens, og ikke mindst, at Palæstina har været i datidens israelske regerings bevidsthed, som en stat.

Plakaten kan stadig købes i 21x30cm og 29x42cm. Send en mail til [danpal@danpal.dk](mailto:danpal@danpal.dk) med din direkte mail, din adresse, samt dit fulde navn og tlf.nr. og evt. antal. Prisen er henholdsvis 110,- og 160,- plus porto (herunder paprør således plakaten ikke beskadiges under fragten).

## **Min palæstinensiske historie**

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har hidtil fået mange rørende historier fra danskere med palæstinensiske rødder, som deler ud af deres familiehistorie fra Palæstina. Vi vil gerne sige enormt tak for den gavmildhed I udviser, når I deler jeres historie med os andre og lader os dele den på vores sociale medier.

### *Hvorfor deler vi det?*

Det giver et personligt indblik i en families skæbne. En historie som ellers måske ville gå uhørt hen og en families skæbne, som fortjener at blive delt, da det siger noget om både relationen til Palæstina, et hjemland for mange, og et magisk sted som desværre defineres af besættelse stadig i dag. Historierne fortæller nemlig også om en besættelse og zionistisk mission, som hat stået på i mange generationer, for flere af historierne fortæller om forfædres billedlige beskrivelser af Palæstina. Og hvordan disse forplanter sig i de yngre generationer i en sådan udstrækning, at de – uden at have været i Palæstina for de fleste – stadig nærer stor tilknytning til landet og folket.

Vores mission er at skabe fællesskab. Fællesskab om at have et billede af Palæstina, en følelse for et både fjernt og nært land og lade alle vide, at vi er her. Og vi står sammen, for et frit Palæstina.

Endnu engang – tak fra hele bestyrelsen for jeres historier og bliv endelig ved at dele med os, så vi kan dele flere portrætter på vores sociale medier.

Kampagnen fortsætter efter sommerferien og året – og måske en rum tid på den anden side af det nye år.

## **Folkeoprør i Israel**

Hele 2023 har budt på folkelige protester i Israel mod den højre nationalistiske og fascistiske Apartheidregering. Folkets protester centrerer særligt omkring hovedstaden Tel Aviv, hvor titusinder har samlet sig hver eneste lørdag i protester mod Apartheid regimet - vel at mærke for fireogtyvende uge i træk i skrivende stund (den 18. juni).

Protesterne tager udgangspunkt i det juridiske kup, som den nuværende regering med Benjamin Netanyahu i spidsen, kalder for en juridisk reform. Folkets lange oprør mod det politiske kaos og anarkismens højborg vidner om en regering, som ikke kan selvproklamere sig som ”Mellemøstens eneste svar på demokrati” længere.

### **Veloverstået generalforsamling den 30. maj 2023**

Det var tid til den årlige generalforsamling, som rettidigt løb af stablen den 30. maj 2023. Det foregik online på Microsoft Teams, så det kunne spare bestyrelsens og foreningens medlemmer, som sidder både i Aarhus, Aalborg og i Københavnsområdet, at skulle mødes fysisk.

Hovedbestyrelsens konstellation fortsætter uændret med Fathi El-Abed som formand og generalforsamlingen forløb positivt og ukompliceret.

### **Vi kunne ikke gøre det uden jer!**

Vi er i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening stolte af det arbejde vi laver blandt andet i forhold til oplysning, forskellige kampagner og salg af produkter, herunder den berømte ”Visit Palestine” plakater, som foreningen allerede har solgt stort ud af på landsdækkende plan her i 2023.

Dette arbejde forudsættes af jeres støtte både solidarisk og økonomisk, så det påskønner vi i høj grad og vil gerne sige stort tak for. Jeres økonomiske gavmildhed skaber grobund for vores arbejde for palæstinenserne rettigheder og et frit Palæstina. Derfor håber vi også enormt meget på, at I vil fortsætte som medlemmer og huske jeres årlige betaling.

Link til betalingsoplysninger finder I [her](#), eller læs videre for mere information.

Tak for jeres indsats!

### **Har du betalt dit kontingent?**

Vi har brug for din støtte for at kunne fortsætte foreningens vigtige oplysningsarbejde.

Foreningen kører på frivillig basis, så alle indkomne midler går ubeskåret til den palæstinensiske sags tjeneste.

Medlemskab koster kun 150kr. pr. år. For pensionister, arbejdsledige og unge under uddannelse er kontingentet kun 100 kr. pr. år.

Beløbet kan indsættes på giro 931-8119 eller overføres via netbank til:

Reg. nr.: 0268

Kontonr.: 000 931 8119

Du kan også benytte Mobilepay nr. 65841 til alle former for overførsler og indbetalinger til foreningen.

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet? Find **meld/afmeld** knappen i mailen. Afmelding sker herefter automatisk.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Danish Palestinian Friendship Association | الدنماركية الفلسطينية الصداقة جمعية

Dronningensgade 14 | DK-1420 København K, Denmark | Tel. +45 35 35 48 68

E-mail: danpal@danpal.dk | Websites: www.danpal.dk