



Nyhedsbrev fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

April 2023

Kære medlem

Selvom kalenderen kun siger april, har 2023 allerede vist sig at være et historisk år for den palæstinensiske sag. Dannelsen af den fascistiske koalition i Israel med Netanyahu i spidsen har fået resten af verden til at indse, hvad Israel i virkelighed er. Siden da er situationen gået fra slem til værre, idet der har været massive protester over alt i Israel. Hundredtusinder har siden nytåret været på gaden hver eneste uge, ofte dagligt, netop i protest mod Netanyahus fascistiske koalitions rabiate planer – ikke mindst mod det som oppositionen betegner som ”det juridiske kup”.

Det har for alvor afsløret Israel som en apartheidstat, der ledes af fascister og farlige national-religiøse individer og partier.

Samtidigt med det, har besættelsesmagtens utallige sikkerhedsstyrker og efterretningstjenester – samt bosætterne – skudt og dræbt 94 palæstinensere siden nytåret, både i den besatte palæstinensiske hovedstad Al-Quds/Østjerusalem og især på den besatte Vestbred. 17 af de dræbte er børn og 2 er kvinder.

Alt det har vi i DPV dagligt berettet om på vores sociale medier, særligt Facebook.

I skrivende stund – primo april – holder palæstinenserne vejret ifm. den kommende ”påske” i Israel, som falder sammen med fastemånedens Ramadan, hvor bosætterne og deres bevægelser fortsat er opsatte på at gøre ALT for at storme Al-Aqsa moskeen mhp. at påberåbe sig kontrollen over Al-Aqsa komplekset, Haram Al-Shareef og den besatte by i det hele taget.

2022 var ifølge FN og de palæstinensiske sundhedsmyndigheder det blodigste år i flere år i det besatte Palæstina. Ikke mindre end 220 palæstinensere blev i løbet af sidste år dræbt af Apartheid statens soldater, sikkerhedspoliti og de berygtede civilklædte dødspatroljer – kendt som ”Mustáaribeen”.

Med den start, der har været på 2023, tyder meget desværre på, at det bliver endnu et år med en kedelig rekord, hvad angår mord på palæstinenserne og andre af de daglige forbrydelser mod et helt folk i det besatte Palæstina.

DPV følger disse forbrydelser tæt og vil forsat skrive om dem, dagligt og døgnet rundt. Samtidig vil vi markere 75 året for Nakba og oprettelsen af Israel på ruinerne af palæstinenserens land, jord, kultur, historie og rettigheder.

Bestyrelsen ønsker alle en god påske.

Indkaldelse til ordinære generalforsamling 2023

Årets ordinære generalforsamling afholdes den 30. maj 2023 kl. 17 online – over Microsoft Teams.

Send os en mail på danpal@danpal.dk, hvis du ønsker at deltage, så vil du modtage et link og andre relevante informationer.

Bestyrelsen håber, at flest muligt har mulighed for at deltage.

Boganmeldelse

DPV's formand blev i sidste måned bedt om at anmelde bogen "Lov at I aldrig glemmer os" om fredsvagterne i Palæstinas indsats siden 2002 ifm. bogudgivelsen fredag den 31. marts. Her kommer anmeldelsen:

For et par uger siden tikkede en besked ind fra min gode ven Yonathan Goldstein med noget i retning af; Længe siden, håber alt er fint. Har du lyst til at anmelde bogen "Lov at I aldrig glemme os"?

Jeg meldte mig klar med det samme. Jeg var ikke sikker på, om Yonathan vidste, at jeg kendte til bogen og udgivelsen i morgen fredag den 31. – og faktisk har kendt til den siden sidste år – eller om det var helt tilfældigt fordi, som Yonathan skrev "... du er en vigtig stemme i debatten omkring Palæstina...!"

Jeg blev, naturligvis, smigret. Men kunne se for mig, at jeg var under tidspres ifm., at situationen i det besatte Palæstina på det seneste bestemt ikke har været stille – langt fra. Men jeg havde lovet at stille mig til rådighed, og jeg havde længe anset den længe ventede bog som en afgørende brik i debatten om Palæstina herhjemme.

Jeg har mere end glædet mig til, at bogen skulle blive til noget, og ikke mindst til selve udgivelsen. Jeg har aldrig helt kendt til indholdet, andet end de fantastiske og seje fredsvagters beretninger fra deres enestående og faktisk historiske indsats i det besatte Palæstina, som for alvor blev indledt for 20 år siden ifm. Ariel Sharons omfattende overgreb og invasion af de større palæstinensiske byer på den besatte Vestbred.

Jeg anede ikke hvad der ventede mig, da jeg gik i gang med at læse bogen på 230 sider.

Jeg anede ikke, at den ville påvirke mig emotionelt og personligt. For det gjorde den.

Og den gjorde i virkeligheden mere end det. For den bragte minderne tilbage fra 2002 og tiden efter, hvor de forfærdelige scener fra det besatte Palæstina væltede ind – bogstaveligt talt – på skærmen og i nyhederne på dansk, arabisk og internationalt. Dagligt og døgnet rundt. Scener som for længst har brændt sig ind på nethinden hos mig og millioner af mennesker i det besatte Palæstina og over alt i verden.

Allerede ved indledningen fik jeg gåsehud af, hvad der ventede mig; "...vi har monitoreret checkpoints, bevidnet menneskerettighedsovergreb, vi har set arrestationer af børn og voksne, set

dem blive skudt, dræbt, tæsket og ydmyget. Vi har oplevet civile hjem blive bulldozet til grunden, vi har set bønder få deres plantager brændt af og ældgamle, uerstattelige oliventræer blive rykket op ved rode. Vi har set byer blive invaderet af kamp-vogne og soldater, vi har oplevet dagligdagen under mange og lange dages militære udgangsforbud, og vi har set, hvordan byer, landsbyer og store landområder bliver holdt i et ubarmhjertigt jerngreb, fyldt med kvælende tåregas, skud og ødelæggelser...”

Ikke fordi jeg og mange os, der dagligt følger intenst med, intet kendte til disse daglige uhyrligheder. Men fordi jeg personligt altid har frygtet detaljerne, som f.eks. hvor gamle var de børn, som det er gik ud over? Hvor mange dræbte og sårede var de modige fredsvagter vidner til? Hvor mange biler, ejendomme og andre palæstinensiske ejendele og ressourcer etc. så de blive taget fra palæstinenserne?



Jeg gik i gang med at læse bogen søndag eftermiddag og regnede med at blive færdig senere den aften eller senest mandag formiddag. Men de historiske begivenheder i Israel – den langsomme

nedsmeltning med protester, kaos og anarki – tog fart i løbet af aftenen og fortsatte natten over og hele mandagen. Det var en hektisk tid. Ikke alene med henblik på at følge med, hvor hele tre skærme var tændt. Men den daglige videreformidling ifm. min/vores uafbrudte oplysningsindsats var yderst nødvendig – ikke alene over for offentligheden, men også over for journalister og medier.

Men selvom det dog ikke skete så hurtigt, som jeg havde regnet med, fik jeg den læst.

Det er ikke bare en bog, som jeg de seneste dage har været fordybet i. Langt fra. Det er et historisk dokument. Intet mindre. For ikke alene beretter den om palæstinenserens lidelser og retfærdighedskamp for frihed og selvstændighed over for en overvældende overmagt. Men i lige så høj grad om en gruppe af danskere der valgte at rejse fra vores danske trygge rammer og langt væk fra deres familier og kære for at besvare palæstinenserens desperate råb om frihed. De valgte at handle, mens det meste verden af verden valgte – endnu en gang – at se den anden vej.

Vores danske fredsvagter var/ER de sande menneskeret- og frihedskæmpere, der rejste til det besatte Palæstina velvidende om, at besættelsesmagten sagtens kunne finde på at skyde dem ned, at tæske dem, at mishandle dem, at fængsle dem for siden at deportere dem sidst på dagen. Det skete for rigtige mange, der endte med at betale den højeste pris for deres enestående indsats. Frisk i erindring er den amerikanske freds- og menneskerettigheds forkæmper Rachel Corrie som i disse dage for nøjagtig 20 år siden blev kørt ned af en israelsk bulldozer, mens hun desperat forsøgte at stoppe den fra at jævne endnu en fattig palæstinensisk families hjem i det besatte Gaza.

Jeg har gennem årene under mine foredrag, artikler m.m. bedt folk om at tage til det besatte Palæstina, hvis de virkelig vil forstå og opleve de forfærdelige forhold, palæstinenserne lever under, og de daglige uhyrligheder de i årtier har været udsat for. Jeg har især bedt folk om at rejse til den katastroferamte palæstinensiske storby Al-Khalil (Hebron) i den sydlige del af den besatte Vestbred for netop at opleve det første sted, der blev ramt af det direkte apartheidsystem, der efterhånden er over alt i det besatte Palæstina.

Fra nu af vil jeg bede folk om enten at nøjes med eller at ”varme” op med at læse denne fantastiske og rørende bog ”Lov I aldrig glemmer os”.

Du kan bestille bogen her: <https://solidaritet.dk/vare/palaestina-fredsvagter-lov-at-i-aldrig-glemmer-os-oejenvidneberetninger-fra-det-besatte-palaestina/>

Nekrolog

Tidligere næstformand i DPV Bent Hansen døde sidste år.

DPV og Palæstina har mistet en god ven og en sand frihedskæmper. Bent Hansen fyldte 80 år sidste år. Kort tid efter døde han.

Bent, som gik under navnet Palæstina Bent, har kæmpet for Palæstina og palæstinenserens frihed i årtier. Han var altid med til alt, som omhandlede Palæstina. Ikke alene i sin hjemby Odense, han tog også til København, Aarhus og rigtig mange steder rundt om i landet, hvor der fandt en protest, demonstration, event eller lign. sted til fordel for Palæstina.

Bents gode og tætte forbindelse til fagbevægelsen var til alle tider en berigelse for Palæstina-indsatsen. Ikke mindst under hans mangeårige medlemskab i DPV, hvor han også var medlem af bestyrelsen og til sidst næstformand i en årrække frem til 2015.

Bent er allerede savnet. Hvil i fred Palæstina Bent og tak for din enestående og uvurderlige indsats for fred, menneskerettigheder og palæstinenserens frihed.



Foto: Bent Hansens privat foto

Gør som over 200 andre – Køb Den Forbudt Plakat

Siden første marts har over 200 bestilt den ikoniske plakat ”Visit Palestine” fra 1920erne og 1930ernes Palæstina, som det israelske apartheid regimet i Tel Aviv besluttede skulle forbydes i den besatte palæstinensiske hovedstad Al-Quds/Østjerusalem for ca. 1½ år siden. For den truer tilsyneladende den klassiske zionistiske fortælling, propaganda og løgn om, at ”Palæstina fandtes ikke”.

Køb plakaten (21x30) ved at sende en mail til danpal@danpal.dk (med din mail, antal, din adresse samt dit navn og tlf.nr.) Prisen er kl. 110 + porto.

Se et eksempel på plakaten her:



Har du betalt dit kontingent?

Vi har brug for din støtte for at kunne fortsætte foreningens vigtige oplysningsarbejde.

Foreningen kører på frivillig basis, så alle indkomne midler går ubeskåret til den palæstinensiske sags tjeneste.

Medlemskab koster kun 150kr. pr. år. For pensionister, arbejdsledige og unge under uddannelse er kontingentet kun 100 kr. pr. år.

Beløbet kan indsættes på giro 931-8119 eller overføres via netbank til: Reg. nr.: 0268 Kontonr.: 000 931 8119. Du kan også benytte Mobilepay nr. 65841 til alle former for overførsler og indbetalinger til foreningen.

Ønsker du at melde/afmelde nyhedsbrevet? Find meld/afmeld knappen i mailen. Afmelding sker herefter automatisk.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening
Danish Palestinian Friendship Association | جمعية الصداقة الفلسطينية الدنماركية
Dronningensgade 14 | DK-1420 København K, Denmark | Tel. +45 35 35 48 68
E-mail: danpal@danpal.dk | Websites: www.danpal.dk