



MUREN



VERDENS STØRSTE FÆNGLSER

Den israelske mur skærer sig gennem land og by og jævner alt på sin vej.



Den israelske Mur er bygget ned gennem den palæstinensiske Vestbred. Der er det foreløbigt sidste led i den israelske stats kontrolapparat til at holde palæstenserne i de besatte områder indespærret i et netværk af fattige og isole-rede enklaver.

På landet består Muren af et 50–200 meter bred hegnsystem, der skærer sig

gennem landsbyer og marker og jævner alt på sin vej. Den er udstyret med tre rækker barberbladshegn, elektriske sensorer, to meter dybe grøfter, minefelter, sikkerhedsveje, snigskytterårne, checkpoints, portterminaler og kameraovervågning – alt bevogtet af militærpatuljer med træned dræberhunde.

I byområderne består Muren af 6–8 meter høje cementelementer, fordi disse er smallere og tager mindre plads, og samtidig yder de bedre beskyttelse mod snigskytter.

Fakta om Muren

Færdiggjort vil muren være 790 km lang og have kostet 18,5 milliarder kr. Grænsen mellem Israel og Vestbredden – også kaldet Den grønne linie, er 320 km lang.

Muren snor sig ind og ud – visse steder 20 km inde på palæstinensisk område, og dermed beslaglægges eller afgrænses 975 kvadratkilometer eller 16,6 % af Vestbredden.

Omkring 50 jødiske koloni-byer og bosættelser, som alle er ulovligt bygget på besat jord og beboet af 285.000 jødiske bosættere (plus 193.000 i Østjerusalem) er via murbyggeriet blevet inddraget i Israel.

Nødstedte familier

Sammen med hundredvis af checkpoints og andre forhindringer for bevægelsesfriheden gør Muren det vanskeligt for palæstenserne at leve af deres jord, nå deres skoler og arbejdspladser og sygehuse og leve et tåleligt socialt liv. Dermed tvinges mange til at flytte eller udvandre.

Muren har således – endnu inden den står helt færdig – ændret den befolkningsmæssige og civile struktur i de områder, den påvirker. Det er slået mærkbart igennem på sammensætningen af husholdningerne, i kønsrollerne og på undervisnings- og sundhedsområdet. Splittede familier er et voksende problem på Vestbredden.

400.000 palæstenser skal igennem



*Internationale aktivister deltager i palæstinenserne
kamp imod Muren og tryveri af deres jord.*

checkpoints i Muren til deres marker, arbejdspladser, skoler, klinikker, hospitaler m.m.

274.000 palæstinensere i cirka 100 landsbyer og byer inde på Vestbredden er fanget i enklaver fuldstændig eller delvis omringet af Mure og dermed isoleret fra resten af Vestbredden. Beboerne lever som i et fængsel, hvor det kræver israelske tilladelser at komme ud og ind.

50.000 palæstinensere i 38 landsbyer og bysamfund er fanget mellem Muren og Den Grønne Linie, altså på territorium annekteret af Israel, og de skal søge opholdstilladelse eller „grønt kort“ for at blive boende.

Alle palæstinensere må leve med begrænset bevægelsesfrihed, idet det kræver israelske tilladelser, som kan være vanskelige at opnå, at komme fra et område til et andet.

Muren – et led i fordrivelse og inddæmning af palæstinenserne

Med Muren er Israel bogstaveligt ved at støbe sin østgrænse i cement. Under ind-

tryk af den palæstinensiske befolknings-tilvækst har Israel erkendt, at det ikke kan fastholde besættelsen af to millioner palæstinensere og samtidig fremstå som et demokrati. Løsningen er skabelse af en ren jødisk stat ved at udskille palæstinenserne geografisk og samtidig bevare den militære og politiske kontrol over palæstinenserne og det stadigt formindskede palæstinensiske territorium.

Det gøres i et blandingssystem af kolonimetoder og apartheid-tiltag – kendt fra det sydafrikanske apartheidsystem – med isolerede enklaver, som skal forhindre oprettelsen af et levedygtigt Palæstina. I stedet skabes en slags fangestat omringet af mure, pigtråd og elektriske hegn bevogtet militært fra jorden og luften, som det er sket med Gaza-striben.

Muren er endnu et redskab for Israel til at annektere palæstinensiske områder og fordrive palæstinenserne fra området i den proces, som har stået på, siden de første zionistiske jøder gik i land i Palæstina for 100 år siden.



Det handler om mest mulig jord til Israel – og færrest mulige palæstinensere

Ofte fremstilles den mere end 60 år lange konflikt mellem Israel og Palæstina som meget kompliceret. Men det handler grundlæggende om jord og fordrivelse, og set i det lys er konflikten såre enkel.

Denne folder er en del af en serie på otte om emnerne; Jord, Vand, Mur, Bosættelser, Flygtninge, Jerusalem, Fanger og EU's associeringsaftale med Israel udgivet august 2009. Folderne belyser konkret, hvordan Israel gennem den mangeårige fordrivelse af palæstinenserne, støtte til bosættelser, kontrol med vandet, opførelsen af muren om Vestbredden og meget mere, arbejder støt på at få mest mulig jord – og færrest mulige palæstinensere.

Apartheid ikke kun i Sydafrika

Af FNs Internationale Konvention vedrørende bekæmpelse og straf for forbrydelsen Apartheid (1976) fremgår det, hvad FN forstår ved apartheid, nemlig undertrykkelse, fordrivelse og udryddelse af en etnisk gruppe eller et oprindeligt folk.

I Indien, USA og Sydafrika fik apartheid de udtryk, som magthaverne skønnede nødvendige det pågældende sted. Apartheid-systemerne var derfor forskellige. I nogle tilfælde kan sammenligninger mellem Syd-

afrika og Israel hjælpe på forståelsen, men der er også forskelle. Den israelske stat kombinerer apartheid, militær besættelse og kolonisering på sin egen måde. Men især sydafrikanere, blandt andet Desmond Tutu og Nelson Mandela, mener, at ligehederne er mange.

I den næste tid vil Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og Palæstina-Initiativet sætte fokus på Israels udøvelse af apartheid ikke kun i de besatte områder Gaza, Vestbredden og Østjerusalem, men også i selve Israel.

Kontakt os

Har du mulighed for at hjælpe med at sætte fokus på konfliktens indhold, så kontakt os endelig, og vi vil sende dig flere foldere, plakater og uddelingsaviser.

Ring til os på telefon 6064 1948 eller mail dpv.h.afd@gmail.com.

Du kan også hente kampagnematerialerne her: www.palaestina-initiativet.dk og www.danpal.dk.

