

Studietur til Palæstina

Østjerusalem, Vestbredden, Jordandalen og Galilæa Sommertur 2008

Vi vil helt enkelt mødes med palæstinenserne, hvor de lever i deres byer og landsbyer under deres nu 40 årige israelske besættelse.
Tidsrum 27. juni til 12. juli

Program:

1. dag: - Ankomst Jerusalem, gåtur, vi mødes med vores guide, Ghada
2. dag: - Muren - i Abu Dis, møde med "stop the wall" direktør Jamal Juma. Senere mødes vi med borgmesteren i Bethlehem og NGO-ere. Besøg i Deheishe flygtningelejr - projektbesøg
- 3.-4. dag: - Vi besøger kvindeklubben i Qarawa, som DPV støttede gennem 3 år med 4 millioner kr. fra Danida. Videre kører vi til Salfet, hvor vi mødes med bønderne, som DPV støttede gennem 2 år med 4 millioner kr. til udbygning af markveje og terrassering. Vi spiser sammen med kvindeklubbens medlemmer og bønderne. Slutter i Qalqilya.
5. dag: - Qalqilya. Vi ser på projekter og mødes med byens borgmester og NGO-ere, projektbesøg, kvindegruppe + landvindingsprojekt.
- 6.-7. dag: - Ramallah. Vi mødes med Ali Khilleh, mangeårig dansk skoleleder, nu projektrådgiver for fagforeningen 3F i dansk støttet projekt. Møde med NGO-ere. Møde med den danske "ambassadør"/repræsentant Rolf Holmboe.
8. dag: - Hebron. TIPH (Temporary International Precence in Hebron) På tur med vagtholdene. Besøg hos kvindegruppe.
9. dag: - Jordandalen, besøg hos en daddelbonde. Overnatning i Tiberias.
- 10 dag: - Besøg hos borgmesteren i Nazareth og NGO-ere. Besøg i Sindyana Center bl.a. Workers Advice Center, WAC. Overnatning.
11. dag: - Tilbage til Jerusalem. På vejen besøger vi Luby, Mahmoud Issas families landsby eller ruinerne af den. Et familiemedlem fra nabolandsbyer fortæller historien.
12. dag: - Møde med israelsk fredsaktivist Jeff Halper, som har engageret sig i kampen imod nedrivning af palæstinensiske huse, landkonfiskation, der fjerner palæstinenserne fra deres jord m.m. Sightseeing i den Gamle By.
13. dag: - Jerusalem ved dag og nat, evaluering af turen
14. dag: - Hjemrejse

Ret til ændringer forbeholdes. Der vil blive afholdt et week-end seminar i foråret som forberedelse til turen

Rejseleder:

Hans Nebel - Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Interesserede bedes henvende sig hurtigt til Hans Nebel på e-mail:

hansnebel@privat.dk

Tlf.: 59271416

Turbeskrivelse

Prisen bliver anslået 9.900 kr. inklusiv rejse, overnatninger i dobbeltværelser og et måltid varmt mad om dagen. Plus/minus 500 - 1000 kr., alt efter om man vil nøjes med en sovesalsplads, eller man vil have enkeltværelse.

Turen gennemføres i samarbejde med Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings samarbejdspartner Palestinian Agricultural Development Committees, PARC

Programmet vil i store træk følge det skitserede i annoncen.

Vi regner med at kunne bo i Jerusalem i den Gamle By på Golden Gate Inn, Hostel, bortset fra et par nætter i Qalqilya samt et par nætter i Galilæa.

I grove træk satser vi på at starte i Jerusalem, hvor vi straks vil mødes med Jamal Juma, lederen af StopThe Wall Campaign for en introduktion til, hvad vi skal se i Abu Dis, Østjerusalem, Bethlehem samt et sted ude på Vestbredden, som Jamal vil tage os med til for dér at mødes med den stedlige befolkning, der i højeste grad er berørt af muren.

På en tur rundt på Vestbredden skal vi besøge kvindegrupper sammen med lederen af Palestinian Women Development Society, Fadwa Khader, Karawa-klubben kunne være en mulighed. Den er en af de 20 nye kvindeklubber, DPV støttede oprettelsen af med Danidamidler i 2002 - 2005. Derfra videre til Salfit for at se på resultatet af det første projekt, DPV støttede med Danidamidler: "Markveje og Terrassering". Der vil vi se hele bosætter problematikken lige for øjnene af os, konfiskationen af jord, bøndernes kamp for at forhindre afgivelse af deres jord, hvad det betyder for landsbyen Salfit at have en bosættelse som Ariel til nabo. Der mødes vi med bønderne og tager med dem på tur i marken for så bagefter at nyde et måltid mad sammen med dem og deres familier.

I Qalqilya, der er fuldstændig lukket inde af muren med kun en bevogtet ud- og indgang, skal vi mødes med borgmesteren og NGO-ere, der vil præsentere byens situation for os samt vise, hvad det var, der skete, da israelerne byggede muren: De blev afskåret fra stort set alle deres marker. Indtil muren kom, var Qalqilya et sted, hvorfra der blev solgt masse af friske grønsager fra boder langs vejen til byen til israelere. De havde frugtbare jorder og adgang til hele 27 brønde i deres område. Nu er de stort set lukkede alle sammen, og bønderne kan ikke komme ud og passe deres marker rettidigt. Vi håber at kunne få et arrangement, hvor vi overnatter hos indbyggerne.

Vi satser på, at Ali Khilleh er parat til at modtage os i Ramallah. Ali er dansk statsborger, og har boet i Danmark i 30 år, hvor han bl.a. har været skoleleder. Nu er han projektrådgiver på et Danidastøttet projekt i Palæstina. Ali bor i Ramallah. Vi skal også mødes med NGO-ere samt den danske "ambassadør"/repræsentant Rolf Holmboe.

Efter disse dage og ture vil vi køre op gennem Jordandalen, hvor vi besøger palæstinensiske bønder der og hører dem fortælle om deres situation og hører om deres kamp for i det hele taget at blive på deres jord. Dernæst om deres arbejde for at produksere og afsætte deres produkter, bl.a. dadler.

I Tiberias tager vi en lille pause, hvor vi kan dase ved Genesaret sø. Bl.a. skal vi se pumpeværkerne, hvormed israelerne pumper vandet fra Jordanfloden og Genesaret sø ned i Negevørkenen for at få den til at "blomstre", men med det til følge, at Jordanfloden næsten udtørre.

I Galilæa besøger vi Nazaret, hvor vi skal mødes med borgmesteren og NGO-ere. De fortæller os om, hvordan det er at være en palæstinensisk by i Israel. Den arabiske befolkning i Israel udgør 20 %. De diskrimineres på flere områder. Det gamle Nazaret nedre byen har en befolkning på omkring ??? Den er omringet af øvre byen, som er en israelsk bosættelse. Vi påregner at overnatte i Nazaret. På den måde vil det være muligt også at lave en sightseeing tur i byen.

I Galilæa kæmper den arabiske befolkning en kamp for deres rettigheder på arbejdsmarkedet undertiden for overhovedet at få et arbejde. Vi skal besøge Sindyanna Centret, et arabisk kultur- og undervisningscenter, hvor tillige Workers Advice Center, WAC, har til huse.

Sluttelig på vej tilbage til Jerusalem skal vi besøge Mahmouds landsby, Luby, eller ruinerne af den. Mahmoud har lovet os at få en fra landsbyen Deir Hanna til at fremvise stedet, måske vil han også fortælle historien, som han nu kan det. Selv kan vi forberede os ved at læse bogen Luby, som Mahmoud Issa har skrevet om sin fædrene by. På vejen tilbage kan vi så selv se efter resterne af de 523 landsbyer, der blev jævnet med jorden under og efter udrensningen af palæstinensere i 1948.